



Uitgeverij Gianni

www.uitgeverij-gianni.nl

Dove zwijnenhoeder wordt echte held

Door Mieske van Eck

Een dove zwijnenhoeder is de hoofdpersoon in 'Tekens Van Leven', het literaire debuut van taalkundige en oud-jezuïet Bernard T. Tervoort. Het is een opmerkelijke misdaadroman.



Allereerst omdat de debutant al 84 jaar is en in zijn boek gebruik maakt van zijn rijke levenservaring als kloosterling en taalwetenschapper.

En dan is er nog de opvallende vormgeving, met kleurrijke, speciaal voor dit boek geschilderde, initialen in Middeleeuwse stijl van Hans ter Horst. De bijzondere vorm en de sterke stijl van Tervoort maken het boek tot een feest om te lezen.

Een dove zwijnenhoeder, die nauwelijks kan spreken, is geen voor de hand liggende held voor een misdaadroman. Zeker niet als de roman in de Middeleeuwen speelt, waar mensen met een handicap nog minder in tel zijn dan in onze tijd. De eerste hoofdstukken moet het nog wennen. Wat moet je als lezer met die vuile, rare kwibus, die leven en voedsel met zijn varkens deelt.

Deze argeloze, schuldloze jongen wordt op een kwaad moment verkwanseld aan een klooster, dat zo dringend om vers bloed verlegen zit, dat het bereid is zelfs een 'getekende' op te nemen. Maar al is hij onaangepast en vergrijpt hij zich zelfs van tijd tot tijd aan een zeug, om zijn seksuele nood te lenigen, gek is hij niet.

Allengs slaat de afkeer van de kloosterlingen om in acceptatie van de jongen, die Dismas wordt genoemd, naar de 'goede moordenaar' die naast Christus aan het kruis hing, De jongen is volzaam en heeft het hart op de goede plaats. Zijn omgang met de zeug is echter dan al ontdekt en hij krijgt een inquisiteur achter zich aan. Naarmate het boek vordert, blijkt Dismas over ongekenne vermogens te beschikken en krijg je steeds meer bewondering voor zijn eerlijkheid en vasthoudendheid, die in schril contrast staat met de



Uitgeverij Gianni

www.uitgeverij-gianni.nl

kloostergemeenschap, waar velen het op een akkoordje gooien met God en hun geweten.

'Teken Van Leven' keert zich niet alleen tegen onbegrip en schijnheiligheid, het is ook een spannende en goedgeschreven misdaadroman met een verrassende ontknoping.

'Teken Van Leven. De dove monnik en de grootinquisiteur', historische thriller van Bernard T. Tervoort.

Uitgave: ISBN 90-807486-8-4, Uitgeverij Gianni, Prijs 22,50 euro.