



**Uitgeverij Gianni**

[www.uitgeverij-gianni.nl](http://www.uitgeverij-gianni.nl)

## **Zilverroute naar Santiago**

Door Adri Gorissen

André Brouwer (44) is al jaren in de ban van de pelgrimage naar Santiago de Compostela. Hij fietste al eens vanuit Nederland heen en terug naar de hoofdstad van Galicië. In april dit jaar koos hij voor een andere pelgrimsweg: de **Via de la Plata**, oftewel de Zilverroute. Een route die begint in het mooie Zuid-Spaanse Sevilla en via plaatsen als Merida, Hervás en Salamanca naar het graf van Sint Jacob in Noord-Spanje loopt. Een oude route met een beladen geschiedenis, want aanvankelijk aangelegd door de Romeinen om hun troepen vanuit Sevilla snel naar het noorden te kunnen krijgen, werd ze later gebruikt door de moslimveroveraars van het Iberisch schiereiland. Pas eeuwen daarna schuifelden de eerste pelgrims over de keien richting het noorden. Zijn naam kreeg de route in de zestiende eeuw, toen de Spaanse veroveraars de zilverschatten die ze uit Amerika hadden geroofd via de weg naar huis brachten.

Brouwer fietste de route met het vooropgezette doel er een boek over te schrijven. Dat is er nu, heeft als titel **Op de Via de la Plata ben je iemand**, en wordt uitgebracht door de Maastrichtse uitgeverij Gianni. Brouwer heeft net als alle andere pelgrims ook nog eens heel persoonlijke redenen voor zijn tocht. Terwijl zijn trip in 1997 heen en weer naar Santiago en een fietstocht in 2002 naar Burgos en Valencia werd ingegeven door het verlies van respectievelijk zijn moeder en zijn vader, waren nu een depressie en het niet goed van de grond komen van zijn tekstbureau de drijfveren.

Brouwer: „Ik had te weinig opdrachten. De lezingen over mijn fietsreizen liepen wel. De remedie was simpel. Waarom niet een nieuwe pelgrimstocht zodat ik daar weer lezingen over kon geven?" Maar meer dan die lezingen waren het weer tot zichzelf komen en een nieuw spoor voor de toekomst vinden, de belangrijkste redenen om per fiets vanuit Sevilla te vertrekken.

Het is dan ook jammer dat Brouwer het daarover verder niet of nauwelijks heeft in zijn boek. Het is veel meer een gids geworden voor mensen die de route ook willen fietsen of lopen. Met verhalen over de weg, de bezienswaardigheden in de stadjes die hij bezoekt, de mensen die hij ontmoet en de cafés en de hotels die hij aandoet. De insteek is dus vooral toeristisch en op die manier is het boek ook makkelijk te gebruiken als basis voor de lezingen die hij wil geven.

Echt aardig wordt het echter pas als hij zich druk maakt, bijvoorbeeld over andere pelgrims. Over de wereldvreemden onder hen, die alleen nog maar over hun tochten kunnen praten, en over de zeurpieten, die bijvoorbeeld klagen over de openingstijden van pelgrimshuizen of al van tevoren precies willen weten hoe de route verder gaat om maar niet voor verrassingen te



**Uitgeverij Gianni**

[www.uitgeverij-gianni.nl](http://www.uitgeverij-gianni.nl)

komen te staan. Terecht schrijft hij dan ook: „Klagen, in plaats van de Apostel op je blote knieën danken dat je zo maar op een doordeweekse dag de wijde wereld in mag trekken, je vergapend aan prachtige vergezichten en mooie gebouwen, terwijl andere mensen niet veel verder komen dan het traject van huis naar kantoor waar zij zich ergeren aan hondenpoep.”

André Brouwer - Op de Via de la Plata ben je iemand.

Uitgeverij Gianni, 94 blz. ISBN 90-807486-4-1. Prijs 9,50 euro.

© Copyright 2004 Limburgs Dagblad. Alle rechten voorbehouden. 12-12-2003 00:00